



## Films over Indonesie Door: Frits van Santen

**Datum en tijd:** Dinsdag 20 november 2013 om 20.15 uur

**Locatie:** Museum Nusantara, Sint Agathaplein 4, 2611 HR Delft

**Entree:** De zaal is open vanaf 19.45 uur. In de pauze is er gratis koffie en thee. De toegang voor leden is gratis. Donateurs van de Stichting Nusantara, houders van Delftpas, CJP en 65+ kaarten betalen € 2,50. Overige belangstellenden betalen € 5,00.

### Java en Madura in de jaren twintig van de vorige eeuw.

Indonesië, het eilandenrijk van "de"Stille Kracht"en van "Tempo Doeloe", vrij te vertalen als: rustig aan dan breekt het lijntje niet. Elk van de meer dan 13000 eilanden heeft een volstrekt eigen karakter.

In "L'Indonesie commant elle vit" (met Nederlandse ondertitels) zien wij het vooroorlogse koloniale Nederlands-Indië door de ogen van Willy Mullens, de pionier van de Nederlandse cinema.

