



Gebruiken en gewoontes bij levensrituelen in Indonesië **Lezing met dia's door: Sylvia Pessireron**

Datum en tijd: Dinsdag 24 januari 2011 om 20.15 uur

Locatie: Museum Het Prinsenhof, Van der Mandele-zaal, Oude Delft 185, Delft

Entree: De zaal is open vanaf 19.45 uur. In de pauze is er gratis koffie en thee. De toegang voor leden is gratis. Donateurs van de Stichting Nusantara, houders van Delftpas, CJP en 65+ kaarten betalen € 2,50. Overige belangstellenden betalen € 5,00.

Sylvia Pessireron is publiciste en auteur van verschillende boeken over de relatie Indonesië/Molukken en Nederland. Een aantal boeken van haar hand zijn: Trouwen in zeven Nederlandse culturen, Rouwen in zeven Nederlandse culturen, Zwangerschap in zeven Nederlandse culturen en is coscenarist van telefilm De Punt.

De Verzwegen Soldaat is haar eerste roman. De verzwegen soldaat is het verhaal van een vader en een dochter, van heimwee en strijdvaardigheid en van loyaliteit en niet nagekomen beloften. De vader is geboren op het Molukse eiland Seram en is loyaal aan de koningin van Nederland. De dochter is geboren in Zeeland en is loyaal aan haar Molukse achtergrond.

In haar lezing zal Sylvia Pessireron de verschillende aspecten belichten van de gebruiken en gewoontes in de Indonesische cultuur bij levensrituelen zoals bij geboorte, huwelijk en overlijden.

