



Films over Indonesië

Door: Frits van Santen

Datum en tijd: Dinsdag 29 november 2011 om 20.15 uur

Locatie: Museum Het Prinsenhof, Van der Mandele-zaal, Oude Delft 185, 2611 HR Delft

Entree: De zaal is open vanaf 19.45 uur. In de pauze is er gratis koffie en thee. De toegang voor leden is gratis. Donateurs van de Stichting Nusantara, houders van Delftpas, CJP en 65+ kaarten betalen € 2,50. Overige belangstellenden betalen € 5,00

Frits van Santen vertoont een tweetal films over Indonesië:

1. Java en Madura in de jaren twintig van de vorige eeuw.

Indonesië, het eilandenrijk van "de Stille Kracht" en van "Tempo Doeloe", vrij te vertalen als: rustig aan dan breekt het lijntje niet. Elk van de meer dan 13000 eilanden heeft een volstrekt eigen karakter. In "L'Indonesie commant elle vit" (met Nederlandse ondertitels) zien wij het vooroorlogse koloniale Nederlands-Indië door de ogen van Willy Mullens, De pionier van de Nederlandse cinema.

2. Sulawesi (Celebes) nu

Sulawesi (Celebes) biedt de bezoeker nog steeds kleurrijke opvoeringen, traditionele architectuur van Torajaland en een onbedorven onderwereld.

