

Verre Culturen Toen en Nu met de Etnografische Vereniging Delft

Informatie: www.verreculturendelft.nl E-mail: postmaster@verreculturendelft.nl
Secretariaat: Wielengahof 52, 2625 LK Delft, tel. 015-2567603
Rekening: 3010395 t.n.v. Etnografische Vereniging Delft te Delft



Vierde Verre Reizigerskring: “Mijn reis langs de kleurrijke minderheden in ZW China” Lezing met filmopnames door onze voorzitter Erik Mischgofsky

Datum: Woensdag 2 maart 2011 vanaf 17.00 uur

Locatie: Sociëteit het Meisjeshuis, Oude Delft 112, 2611CG Delft; zie routebeschrijving op www.hetmeisjeshuis.nl

Door: Etnografische Vereniging Delft en Sociëteit het Meisjeshuis te Delft

Let op: aanmelden tot 23 februari (vol is vol)

Let op: de capaciteit van de zaal is beperkt. **U dient zich voor 23 feb.** voor de lezing op te geven via postmaster@verreculturendelft.nl **en daarbij te vermelden:**

- of u tevens naar de Indonesische maaltijd komt en
- of u daarbij alleen of met een introduc e komt

U dient het bedrag voor de maaltijd (€ 15,00 per persoon) over te maken voor 23 feb. naar Rekening: 3010395 t.n.v. Etnografische Vereniging Delft te Delft onder vermelding van “Indonesische maaltijd”

Mochten we te veel aanmeldingen krijgen, dan geldt de datum van de overschrijving en krijgen de late inschrijvers tijdig bericht en hun bijdrage teruggestort.

Uitsluitend toegankelijk: voor leden (met een introduc e) van de Etnografische Vereniging Delft en Soci eteit het Meisjeshuis

Programma:

- 17.00 uur borrel in de Soci eteitszaal
- 18.30 uur Indonesisch buffet in de Soci eteitszaal
- 20.15 uur lezing met filmopnames, discussie en uitwisseling van ervaringen met en tussen de aanwezigen
- 22.00 uur verder praten tijdens de borrel in de Soci eteitszaal

Alle consumpties zijn voor eigen rekening.

Vierde Verre Reizigerskring

Woensdag 2 maart 2010 is alweer de vierde Verre Reizigerskring, ook nu weer samen met de leden van de Delftse soci eteit “**Het Meisjeshuis**”, waarvan iedereen lid kan worden, en dat al meerdere kringen kent: zie <http://www.hetmeisjeshuis.nl/> We zijn daarom ook te gast in hun prachtige gebouw, Het Meisjeshuis aan de Oude Delft 112 te Delft. Om onze en hun leden alvast met elkaar hun ervaringen met verre reizen te laten uitwisselen, is er voor wie wil vooraf in hun prachtige soci eteitszaal om 17.00 uur een borrel en om 18.30 uur een **Indonesisch buffet**. Voor, tijdens en na de lezing is er ruim de gelegenheid met elkaar te discussi eren over reizen (in China en elders), reisorganisaties, reisinwijzen enz.

ZW China is onderdeel van een enorm groot en prachtig karstgebied van zo'n 1000 bij 1000 km dat begint in het noorden van Birma, Laos en Vietnam en naar het noorden zo'n 500 km binnendringt in China met als beroemdste hoogtenpunten het “gebied van de 10.000 pieken” bij Xingyi en de bergen rond Guilin en Yangshuo. Onze reis met Arcadia (Alkmaar) voerde ons in 4 weken door het hart van dit gebied, dat loopt van Kunming tot Guilin. China kent 55 etnische minderheden, waarvan de meerderheid, zoals de Bai, Yi, Hani, Miao, Dong en Yao, in dit gebied woont (de provincies Yunnan en Guizhou). Door de afgezonderde ligging hebben ze hun eeuwenoude cultuur nog steeds in stand kunnen houden en komen er nog steeds weinig toeristen: we hebben in 4 weken 2x een bus met Franse en 2x een bus met Chinese toeristen gezien!

Elk dorp heeft zijn windenbrug (om de rivierdraken gunstig te stemmen), zijn houten drumtoren met operatheater, zijn eigen klederdracht en dansen. Rond de dorpen liggen prachtige rijstbouwterrassen tegen de hellingen, waarlangs je heerlijk met steeds veranderende uitzichten van dorp naar dorp kunt wandelen.



