



## De grote dictatortour

Lezing met dia's door: Marten Blankesteyn en Irene de Zwaan

**Datum en tijd:** Maandag 13 december 2010 om 20.15 uur

**Locatie:** DOK Centrum, Vestplein 100, Delft

**Door:** Studium Generale TU Delft & Etnografische Vereniging Delft

**Entree:** De zaal is open vanaf 19.45 uur. De toegang tot deze bijeenkomst is gratis

Van Irak tot Indonesië, van Ghana tot Chili: langzaam maar zeker sneuvelt de ene na de andere dictator. Een treurige zaak voor liefhebbers van gouden standbeelden, heilige autobiografieën en andere grootheidswaan. Gelukkig zijn er in de wereld nog altijd exemplaren van deze bedreigde diersoort te vinden. In drie maanden reisden Marten Blankesteyn en Irene de Zwaan door twaalf dictaturen in het Midden-Oosten en Centraal-Azië. Ze belandden in een eendaagse onafhankelijkheidsoorlog in Jemen, voetbalden in Kazachstan met corrupte agenten tegen de geheime dienst en vereerden de 'president voor het leven van het onafhankelijke, neutrale Turkmenistan, Saparmoerat Turkmenbashi de Grote'. De grote dictatortour brengt een ode aan hedendaagse dictators, maar laat ook zien hoe mensen verstrikt raken in een web van corruptie, willekeur en angst.

Marten Blankesteyn (1987) is verslaggever bij De Pers en hoofdredacteur van het reistijdschrift Join. Irene de Zwaan (1987) studeert Arabisch en is freelancejournalist voor onder meer het AD. In maart 2010 publiceerden ze samen De grote dictatortour.

