

**Verre Culturen Toen en Nu met de Etnografische Vereniging Delft
De Vriendenvereniging van museum Nusantara**

Informatie: www.verreiculturendelft.nl E-mail: postmaster@verreiculturendelft.nl

Secretariaat: Wielengahof 52, 2625 LK Delft, tel. 015-2567603

Rekening: 3010395 t.n.v. Etnografische Vereniging Delft te Delft



Fietstocht van Lhasa naar Kathmandu

Lezing met dia's door: Geert Jan Olsder

Let op: datum en locatie wijken af van de vooraankondiging!

Datum en tijd: Dinsdag 16 november 2010 om 20.15 uur

Locatie: Museum Nusantara, Delft

Door: Etnografische Vereniging Delft & Sociëteit het Meisjeshuis te Delft

Entree: De zaal is open vanaf 19.45 uur. In de pauze is er gratis koffie en thee. De toegang voor leden is gratis. Donateurs van de Stichting Nusantara, houders van Delftpas, CJP en 65+ kaarten betalen € 2,50. Overige belangstellenden betalen € 5,00.

Voorafgaand aan de lezing is er een borrel en een **Tibetaans buffet** in het gloednieuwe gezellige café van museum Nusantara.

Let op: de capaciteit van het café is beperkt. **Reserveren doet u door vóór 5 november** het bedrag voor de maaltijd (€ 18,50 per persoon) over te maken naar rekening: 3010395 t.n.v. Etnografische Vereniging Delft te Delft onder vermelding van "Tibetaanse maaltijd" en uw telefoonnummer!

Mochten we te veel aanmeldingen krijgen, dan geldt de datum van overschrijving. De te late inschrijvers krijgen tijdig bericht en hun bijdrage wordt teruggestort.

Borrel & Tibetaanse maaltijd **zijn uitsluitend toegankelijk** voor leden (met een introducé) van de Etnografische Vereniging Delft en Sociëteit het Meisjeshuis

Programma:

- 17.00 uur Borrel in het café van museum Nusantara
- 18.30 uur Tibetaans buffet in het café van museum Nusantara
- 20.15 uur Lezing met dia's, discussie en uitwisseling van ervaringen met en tussen de aanwezigen in de bovenzaal van museum Nusantara
- 22.00 uur Verder praten tijdens de borrel in het café van museum Nusantara

Alle consumpties zijn voor eigen rekening.

In oktober 2007 heb ik, in een groep van 18 fietsers, gefietst van Lhasa (de hoofdstad van Tibet) naar Kathmandu (de hoofdstad van Nepal). In deze lezing zal ik met vele foto's van deze tocht verslag doen. Tevens zal ik enige achtergronden geven van de Tibetaanse cultuur en de geografie van het hooggebergte.

De eerste dagen in Lhasa zijn gebruikt om te acclimatiseren (3600 m hoogte). We hebben de stad verkend (zoals het paleis van de Dalai Lama, de Potala; enkele Boeddhistische kloosters) en hebben zo kennis gemaakt met de Tibetaanse cultuur.

De fietstocht ging over en door het Himalaya gebergte. We klommen over een vijftal passen van boven de 5000 meter. We volgden min of meer de Friendship Highway. Eén van de hoogtepunten was het verblijf bij het Everest Base Camp in het Rongbuk klooster. Uitzicht op bekende pieken zoals de Mount Everest en de Cho Oyu. Op een van de laatste dagen daalden we in een dag af van 5200 meter naar 900 meter hoogte: van een kale hoogvlakte (waar het 's nachts tot 17 graden vroom) naar een subtropische en weelderig groene omgeving in Nepal.

Enkele andere gegevens:

Het aantal gefietste kilometers bedroeg een kleine 1200 km. Daarvan was ca. 300 km weg (nog) niet geplaveid. Onderweg sliepen we meestal in tenten.

Geert Jan Olsder was hoogleraar en conrector aan de TU Delft.

