



## **Tijdreis door Nieuw Guinea: de reis van mijn vader naar Nieuw Guinea? Lezing met dia's en filmfragmenten door: Nico Jouwe**

**Datum en tijd:** Woensdag 13 mei 2009 om 20.15 uur

**Locatie:** Museum Het Prinsenhof, Van der Mandele-zaal, Oude Delft 183, Delft.

**Taal:** Nederlands

**Door:** Etnografische Vereniging Delft

**Entree:** De zaal is open vanaf 19.45 uur. Gratis koffie en thee vanaf 20:00 uur. De toegang voor leden is gratis. Donateurs van de Stichting Nusantara, houders van Delftpas, CJP en 65+ kaarten betalen € 2,50. Overige belangstellenden betalen € 5,00.

In maart 2009 keerde Papoeavoorman Nicolaas Jouwe na 47 jaar onverwachts terug naar zijn geboorteland Papoea, het voormalige Nederlands Nieuw Guinea. In de tijd dat dit gebied nog bij Nederland hoorde, was Jouwe voor velen de gedoodverfde leider van een nieuw te vormen Papoeanatie. Maar Nederland moest de kolonie in 1962 onder internationale druk afstaan aan Indonesië en Nicolaas Jouwe vluchtte naar Nederland. Hij vestigde zich in Delft. Maart jl. bezocht Jouwe de plek waar hij 85 jaar geleden was geboren: de kampong Kajoe Pulau. En in Jakarta ontmoette hij, tot verrassing van velen, de Indonesische president Yudhoyono, die hem had uitgenodigd voor een gesprek.

In deze lezing vertelt zoon Nico Jouwe, die zijn vader samen met zijn zus vergezelde, over deze fascinerende en spannende reis. Hij geeft een kijkje achter de schermen van de gesprekken met de hoogwaardigheidsbekleders in Jakarta, doorspekt met persoonlijke anekdotes. Een persoonlijke lezing over politieke machinaties en over ontmoetingen met de achtergebleven familie in zijn geboorteplaats.

Deze lezing is een vervolg op de lezing van 12 november 2008: Tijdreis door Nieuw Guinea, De stam van mijn vader.

Drs. Nico Jouwe (1959) is freelance journalist en in Delft bekend als voormalig hoofdredacteur van de Stadkrant Delft. Hij is geboren in Hollandia, Nederland Nieuw Guinea, maar vetrok in 1962 op driejarige leeftijd naar Nederland.

