



## Kleine Sunda eilanden en Bali

### Reisimpressies van Flores, Komodo, Sumbawa, Lombok en Bali

door: Hans van Haeren

**Datum:** Woensdag 11 december 2013 om 20.00 u.

**Locatie:** de Witte Roos - Oude Delft 73 te Delft

**Entree:** Toegang voor leden van de vereniging is gratis. Donateurs van de Stichting Nusantara, houders van Delftpas, CJP en 65+ kaarten betalen € 2,50. Overige belangstellenden betalen € 5,=



In mei van dit jaar voerde een door 'Koning Aap' georganiseerde reis mij in 22 dagen over een aantal van de Kleine Sunda eilanden in Indonesië. Aansluitend bracht ik nog een week door op Bali met Ubud als verblijfplaats, een waar cultureel centrum met maar liefst 6 musea met veel - ook moderne - schilderkunst en houtsnijwerk. De reis ging merendeels per busje (18 personen) met een Nederlands sprekende Indonesische (Balinese) gids die zich ook ontpopte als culinair barbecue expert.



Tussen Flores en Sumbawa werd de reis voortgezet per (Buginees) houten schip, waar aan boord wederom voortreffelijk werd gegeten van o.a. vers gevangen vis. Als tussenstop werd het eiland Komodo aangedaan waar de vleesetende Varanen van dichtbij werden bekeken. Op Sumbawa vielen de vele moskeeën en de fraai behoorde vrouwen op alsmede de lokale 2-wielige paard-en-wagen voertuigjes. Op Lombok werd eerst Labuhan Hadj (een vissershaven en markt) bezocht alvorens onze verblijfplaats in Tete Batu aan de voet van de Rinjani vulkaan op te zoeken. Een voettocht door de prachtige rijstvelden leverde mooie impressie van de landelijke sfeer op.

Ik verwacht u met mijn dia's van landschappen, mensen en markten, lokale attracties en activiteiten een blik te gunnen op een aantal gevarieerde aspecten van een minder bezocht deel van de Archipel. In de pauze kunt u ook nog een aantal kunstnijverheidsproducten (o.a. Sirihstampers) bekijken die deels in Lombok zijn verworven.