



Dagelijks leven in Zuid-Afrika **Lezing met dia's door: Bram Vermeulen**

Datum en tijd: Maandag 10 mei 2010 om 20.15 uur

Locatie: Museum Het Prinsenhof, Van der Mandele-zaal, Oude Delft 185, Delft

Taal: Nederlands

Door: Studium Generale TU Delft & Etnografische Vereniging Delft

Entree: De zaal is open vanaf 19.45 uur. Voor leden is er in de pauze gratis koffie en thee. De toegang tot deze bijeenkomst is **gratis**.

Landen als China, Brazilië en India hebben (nog) niet het hoogste woord, maar zijn cruciaal voor de nieuwe machtsbalans. Zij vertegenwoordigen meer dan een derde van de wereldbevolking en hun economieën vertonen in de financiële crisis een verrassende veerkracht. Ook in politiek opzicht neemt hun gewicht toe. Maar ook Rusland en Zuid-Afrika laten zich niet onbetuigd en werpen zich steeds meer in de strijd om de politieke wereldmacht. Hoe is het om in die landen te wonen en te werken: hoe worden journalistieke keuzes gemaakt en voor welke dilemma's staat een buitenlandse correspondent? Wat is het politieke klimaat, hoe staat het met de mensenrechten en de vrijheid van meningsuiting? Is het moderne Moskou werkelijk een metropool vol energie, een stad die nooit slaapt? En komt er ooit een eind aan de Apartheid in Zuid-Afrika? Vier correspondenten, allen wonend en werkzaam (geweest) in landen verspreid over de hele wereld, doen verslag van hun ervaringen uit het dagelijks leven. Als vierde vertelt Bram Vermeulen over het dagelijks leven in Zuid-Afrika.

Bram Vermeulen (1974) is een Nederlands journalist. Hij werd in 2008 verkozen tot "Journalist van het Jaar". Hij was zeven jaar lang de correspondent in Zuidelijk Afrika voor NRC Handelsblad, het NOS Journaal, de VRT en de Wereldomroep. Hij versloeg onder meer, enige tijd illegaal (zonder accreditatie), de Zimbabwaanse presidentsverkiezingen van 2008 tussen Morgan Tsvangirai en Robert Mugabe. Voor zijn bijdragen uit Zimbabwe werd hij genomineerd voor de Dick Scherpenzeelprijs 2007. In april 2009 kwam het boek "Help, ik ben blank geworden" uit, dat over zijn tijd in Zuid-Afrika gaat. Daarna heeft hij een standplaats als correspondent in Istanboel aangenomen.

